

GESCHIEDENIS.

Napoleon en de Hollandse poffer

Veel mensen denken dat poffertjes typisch Nederlands zijn. Dat de oorsprong teruggaat tot de Franse Revolutie en poffertjes zijn ontwikkeld door Franse Kloosterbroeders is maar bij weinig mensen bekend. In die tijd werd bijna al het meel in beslag genomen door Napoleon om zijn leger te voeden. Hierdoor ontstond er een tekort aan meel voor het bakken van hosties voor de kerk. Uit hun experimenten met een mengsel van meel en boekweitmeel is ook het poffertje ontstaan. Via de ruilhandel met marskramers, marketentsters en vooral kermislieden bereikte het poffertje ook Nederland.

De kermislieden trokken met het leger van Napoleon mee naar de lage landen, zo is het in Nederland binnen gekomen, maar toen was de naam van dit gebak broedertjes Rond 1815 kwam hier een verbastering in de naam omdat het beslag op de koperen plaat lag te poffen zodoende werd dit omgedoopt tot poffertjes.

Bekende namen met tweehonderd jaar ervaring

Bekende families die rond trokken met een sleperswagen of trekschuit waren Bongers, Heystek, Visser, Consael, Willemse, De Salamander v/h Muller, Seth, Janviers, Brussé, Victor. Er zijn in Nederland maar 15 families die sinds 150 a 200 jaar poffertjes bakken.